

## Vài cảm nghĩ về Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014

Trời đẹp và ấm áp hẳn lên trong cuối tuần lễ lá, những khuôn mặt quen thuộc lại hẹn nhau về khuôn viên nhà dòng Orsonnens đây là cơ hội hiếm có mà hằng năm tôi mong đợi, là dịp để tâm hồn có vài ngày thức tỉnh, sửa soạn để bước vào sống Tuần Thánh và đón nhận lễ Phục Sinh.

Cha giảng phòng Vũ Hải Đăng năm nay với chủ đề **Sống Đạo Giữa Đời**, bằng những phương tiện internet linh hoạt kết hợp giữa phúc âm, lời giảng giải, thánh nhạc,... khiến các tĩnh tâm viên tỉnh táo, khó mà ngủ gục như thường lệ được lắm, tội lỗi, tội lỗi!

Ngoài phần nghe giảng, thảo luận chung rồi lại chia sẻ từng nhóm không phân biệt tuổi tác, già trẻ bỏ túc cho nhau những kinh nghiệm sống đạo giữa đời (dĩ nhiên là rất vui, rất sôi nổi) và câu hỏi thứ hai đã gây nhiều ưu tư lẫn niềm tin thác vào sự Phục Sinh của Chúa Kitô là : Nếu ngày mai không còn nữa thì tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay?

Đỉnh cao vẫn là chiều thứ bảy, trong tâm tình sám hối, mọi người đã được xưng tội làm hòa với Chúa, với những người ít có dịp xưng tội trong năm hay chủ trương: “ xưng tội một năm ít nhất là một lần” như tôi, thì đây chính là ngày tôi cảm thấy xứng đáng nhất trong năm để được kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tôi hôm đó dưới sự hướng dẫn của Cha H.Đăng, cha Thanh, thầy Sáu C.B.Duyệt mọi người đi dâng thánh giá một cách sốt mến, đặt biệt hướng về năm gia đình, các gia đình bố mẹ con cái cháu chắt xúm lại nâng và cùng bước đi, trên vai họ là cây Thập Tự yêu thương nghiêng nghiêng trong trời chiều đang dần tắt nắng.

Rất tiếc giới trẻ năm nay đi không đông, vì cha giảng phòng đã chu đáo dành thời giờ nói chuyện và giải đáp nhiều suy tư, thắc mắc về đạo lẫn đời cho các em. Ở các em, những khuôn mặt tương chừng rất ngây ngô nhưng lại có những câu hỏi như : “Tại sao chúng con phải đi lễ ngày Chúa nhật trong khi các bạn khác không bị bố mẹ họ bắt đi” Hay “ Tại sao trong luật cấm đánh con cái mà chúng con vẫn bị bố mẹ đánh” ... Khiến chúng ta, các bậc phụ huynh phải ngỡ ngàng nhận ra : Thì ra chúng nó không chỉ lớn về thể xác mà còn rất trưởng thành trong tư duy nữa. Hy vọng qua lần tĩnh tâm này, tương quan giữa mọi người trong gia đình lại có dịp xích lại và hiểu nhau hơn nữa.

Chúa nhật lễ Lá, nắng ấm nên thánh lễ được cử hành ngoài sân tu viện, quý tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu từ khắp canton kéo về **hân hoan tay cầm cành lá ca vang chúc tụng đáng nhân danh Chúa mà đến**, sau phần rước lá, mọi người tham dự thánh lễ... Kết thúc là bữa bún thịt nướng vừa ngon vừa thân mật, hẹn gặp lại mùa tĩnh tâm năm sau.

Xin cảm ơn cha Tuyên Úy Văn, cha bè trên Tú, cha Thanh, Cha Hải Đăng, các cha, các thầy của đan viện và thầy Sáu Duyệt cùng tất cả các anh chị trong ban tổ chức, ban âm thực... đã thực sự đem đến cho chúng con một cuối tuần thanh thản, vui tươi, ý nghĩa.

Xin Chúa Phục Sinh ban phước lành cho các đáng bậc và cho mỗi một gia đình của chúng con.

*Phuong Châm*