

TÌNH TÂM VÀ LỄ LÁ 2017

Năm nay giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh lại một lần nữa được đón cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ sang giảng phòng, chắc mọi người đều biết cha là viện trưởng một trường đại học ở Rôme tuy bận rộn cha vẫn dành cho chúng ta ít thời giờ quý báu của cha, cảm ơn cha.

Cả tuần mưa lạnh rả rích bỗng đến cuối tuần thì nắng chan hoà, ơn Chúa thương đó mà (nhất là cho những người ở xa) Và cứ như “đến hẹn lại lên”, những khuôn mặt rất đỗi thân quen của những cuộc tĩnh tâm lại chào hỏi huyền não nguyên một góc đan viện, vui vẻ háo hức trong tâm tình huynh đệ ai ai cũng tươi tắn lạ lùng. Năm nay kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima (1917-2017) nên việc về sum họp ở đan viện Notre -Dame de Fatima cũng mang một ý nghĩa lớn.

Có chút thay đổi, cha không giảng ở phòng ăn nữa mà qua hẳn phòng bên cạnh, trước mặt mọi người tượng Mẹ Fatima được đặt cung kính. Cha nhắc tĩnh tâm viên hãy cầu nguyện thật nhiều và nhất là sự hiệp thông, hiệp thông với giáo hội hoàn vũ với những người không đến dự được, với các anh chị của giáo đoàn Micae Huy Mỹ cũng đang trải qua những ngày tĩnh tâm... Và nhất là cầu nguyện với Mẹ Fatima cho quê hương Việt Nam vì chắc chắn “Trái tim Mẹ sẽ chiến thắng”.

Bài suy niệm đầu tiên của tối thứ sáu theo phúc âm thánh Gioan, câu chuyện bà Mácta đã mang dầu thơm có tên gọi rất hay là “Cam Tùng nguyên chất” Cha cũng có mang một lọ nhỏ từ Đất Thánh về để cho mọi người biết hương thơm của loại dầu tinh chất này.

Bà đã đập vỡ bình dầu thơm và tưới trên đầu Chúa Giêsu bà đã được ơn ướp xác Chúa theo tục lệ của người Do Thái. Cha mời gọi mọi người hãy đập vỡ những thứ mà mình cho là quý giá như tiền bạc của cải vật chất và kể cả những thói hư tật xấu của mình dâng lên cho Chúa, cha cảm ơn các tĩnh tâm viên đã đập vỡ bình thời gian quý giá của mình để đến đây dâng cho Chúa ba ngày ngắn ngủi này, để cùng cha chuẩn bị đi vào mùa nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, đến đây không chỉ đơn giản là đọc kinh cầu nguyện và nghe giảng nhưng để giúp cho chúng ta thoát khỏi lối sống đạo kinh điển, rập khuôn.

Tối thứ sáu trong không khí se lạnh mọi người đã đi 14 chặng đường Thương Khó Chúa Kitô ở ngoài trời.

Thứ bảy bắt đầu là kinh nguyện buổi sáng do thầy Sáu Duyệt hướng dẫn, mọi người vui vẻ điểmtâm chung với nhau và bắt đầu một ngày tĩnh tâm mới trong ánh bình minh lần tiếng chim hót líu lo, nhớ lại mà trong lòng vẫn ngập niềm vui.

Làm sao để khỏi rơi vào lối sống đạo kinh điển, rập khuôn? Hãy cố gắng đọc lời Chúa mỗi ngày đọc lời Chúa với tâm hồn cao thượng, quảng đại, không xét đoán lời Chúa, vì lời Chúa nói là cho mỗi người trong chúng ta chứ không phải cho riêng ai, hãy biến đất mình mỗi ngày thành đất tốt kiên trì nhẫn nại chăm lo để có lúc được sinh hoa kết quả một cách tự nhiên, đọc lời Chúa là cách nâng cấp, biến đổi và cải thiện căn nhà linh hồn của mình, lời Chúa còn là chìa khoá canh tân và làm cho đức tin của mình trở nên sống động hơn... Với thời gian ta có thể thay đổi tích cực làm theo ý Chúa không theo ý mình, làm việc với tư tưởng của Thiên Chúa không theo ý tưởng của loài người (khó quá cha ơi).

Ngoài ra cầu nguyện cũng là điều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, Chúa đã chữa lành cho người mù vì Chúa là ánh sáng thế gian, cầu nguyện để nhớ, nhớ rằng Chúa không bao giờ đẩy chúng ta vào lửa, vào sự căm dỗ, chính chúng ta đã lao vô sự dữ, chính mình tạo ra họa cho mình rồi Chúa lại thương xót cứu chữa, mù về thể xác thì ít mà mù về tinh thần thì nhiều, cầu nguyện là kết hợp mình với Chúa để xin Chúa thực hiện vinh quang của Ngài trong cuộc đời chúng ta.

Dĩ nhiên là cha còn truyền đạt nhiều điểm sống đạo rất quý giá nhưng người viết chỉ chia sẻ một vài điểm son với những người không có cơ hội đến tĩnh tâm.

Sau đó ba nhóm được tách ra thảo luận theo ba ý sau :

1. Đời sống đức tin của anh chị trong những ngày gần đây.
2. Kinh nghiệm đọc kinh Thánh.

3. Chia sẻ những gì mình có hoặc mình thiếu trong đời sống đức tin.

Buổi chiều, cha và thầy Sáu giúp mọi người xét mình xưng tội, chưa năm nào thấy mọi người xưng tội đông và sốt sắng như năm nay, chắc nhờ bản xét mình được soạn tỉ mỉ theo mười điều răn hội thánh, mỗi điều lại quá chừng tội chắc ai cũng nhận ra vài tội quen quen của mình đó mà, tất cả những tội mà thầy Sáu đọc ra không nhiều thì ít mỗi người vẫn dính một vài tội trong đó, không sao mà thoát nổi...Thế là mọi người chìm đắm trong phân xét mình chắc nghĩ cách nói sao cho suông với cha giải tội đây. Sau phân hoà giải mọi người được tham dự Thánh Lễ, phần còn lại là đúc kết và sinh hoạt chung.

Hôm sau Chúa nhật, người tới tham dự lễ Lá rất đông, lễ ở ngoài trời dưới nắng mới chói chang, phần xin quả trong lễ đã được trao thẳng cho nhà dòng Orsonnens như lời cảm ơn gửi đến các cha, các thầy đã luôn mở vòng tay đón tiếp giáo dân, sau lễ là phần bún thịt nướng do giáo đoàn khoản đãi, mọi người chia tay ra về hẹn năm tới gặp lại, nắng vẫn lung linh dưới bầu trời trong xanh.
TẠ ƠN CHÚA!

PC